

VEULEN

“Verhalen van vroeger mogen niet verloren gaan”



Anna Nossin uit Veulen bundelt haar kinderherinneringen in boek

Voor Anna Nossin (88) uit Tongeren gaat een ultieme wens in vervulling. Met het boek ‘Dorp van mijn jeugd’ laat ze de lezers ontdekken hoe het er vroeger aan toe ging in haar geliefde geboortedorp Veulen.

Lang geleden begon Anna Nossin een ruime documentatie aan te leggen over haar jeugd in de Heerse deelgemeente. “Het speelde al in mijn hoofd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik heb stilletjes alles opgeschreven wat ik wist. Ik heb dozen vol foto’s, schriftjes en teksten. Na vele jaren heb ik de draad weer opgepikt en wou ik al die verhalen bundelen voor het nageslacht.”

Anna werd op 18 juni 1925 geboren in Veulen in het laatste huis aan de rechterkant van de Nieuwe Steenweg richting Heers. “Vader Gerard werkte op het kasteel van Heers en zo woonden wij in een huis van de kasteelheer. Maar pa was ook jarenlang organist en later koster. Hij werkte dus in de twee belangrijkste gebouwen van de omgeving: de kerk en het kasteel. Toen ik 13 was, in 1938, kochten mijn ouders een huis in het dorp en openden daar een winkel en een café.”

Anneke moest stoppen met school, haar hulp was nodig in de winkel en het huishouden. Zo moest ze haar droom om journalist te worden, opbergen. Toch bleef ze alle verhalen zorgvuldig in haar eigen woorden noteren, van haar kindertijd in het Veulen van de jaren ’30 tot het einde van de oorlog.

DORPSFIGUREN

In haar boek beschrijft Anna hoe het leven in Veulen in die tijd verging. Het leven zoals het was, de huizen en boerderijen, de scholen en kerk, de volksgebruiken en andere interessante weetjes komen aan bod. “Ik heb het ook over dorpsfiguren, zoals pastoor Franz Porta en over de bijnamen van de Veulenaars”, vertelt Anneke van Trees van de kuister. “Er staan veel verhalen en anekdotes in die ik hoorde vertellen door mijn ouders en leeftijdsgenoten of zelf heb meegemaakt. De nadruk ligt op de inwoners. De meeste mensen die erin voorkomen, zijn intussen gestorven. De foto’s in het boek

zijn vooral afkomstig van toenmalig dorpsfotograaf Jef Graindourze of Jefke Portret.”

Anna is ontzettend trots dat haar levenswerk nu in boekvorm zijn gegoten. “Als mijn zoon Frans mij niet geholpen had, was het me niet gelukt. Hij heeft alles nagelezen en overgetypt. Als we alles hadden opgenomen wat ik had opgeschreven, was het boek dubbel zo dik geweest. Ik vind dat de verhalen van vroeger niet vergeten mogen worden. De kinderen van nu zijn opgegroeid met de computer en menen dat het altijd zo is geweest. Dit boek vertelt hoe het vroeger was: we leerden met stokjes tellen en hadden leien om op te schrijven.”

FrMi

‘Dorp van mijn jeugd 1900-1945’ telt 199 pagina’s en wordt uitgegeven in eigen beheer. Het boek kan besteld worden door 19,90 euro te storten op BE02 9731 0508 0740. Voor Veulen en de aangrenzende dorpen zijn er geen verzendingskosten. Meer info: anna.nossin@gmail.com of 0478/83.00.22 (Frans Marschal)